



BIDDEN MET BACH

6 februari 2021

AMERSFOORTSE ZWAAN

Welkom in de ruimte van de Lutherse kerk, de Amersfoortse Zwaan. Ter wille van ieders gezondheid moeten we ons beperken tot een digitale verbondenheid. Maar in de kerk klinkt muziek en gebed, en brandt de Paaskaars als licht van Christus voor alle mensen.

De viering is opgebouwd rond de koraalpartita 'O Gott, du frommer Gott' (BWV 767) van Johann Sebastian Bach. Een koraalpartita is een variatiereeks op een lied. Bach volgt bij die variaties de tekst op de voet. De originele tekst van Johann Heermann uit 1630 staat daarom bij de verschillende variaties nog eens aangeven.

+

Muziek

Partita I



Welkom

Lied 'O Gott, du frommer Gott' – vertaling Ad den Besten

*O God, barmhartig God, bronwel van al het goede
uit wie 't al vloeit wat is, ik weet mij in uw hoede.
Houd mij van lijf en ziel gezond en laat mij rein,
Vader, zo bid ik U, rein van geweten zijn.*

*Geef dat ik nooit vol vrees, Heer, uw talent begrave,
maar wat mij staat te doen volbreng met overgave;
en wat gezegd moet zijn, sterk mij, dat ik het mag
te rechter tijd in uw naam spreken met gezag.*

*Als 't leven moeilijk wordt, God laat mij niet versagen;
schenk kracht van Christus' kracht om zelf het kruis te dragen
schenk ook uw wijsheid mij, opdat in Christus' zin
ik met zachtmoedigheid mijn vijand overwin.*

*Doe mij met iedereen in vrede en vriendschap leven
zolang Gij het verkiest. Wilt Gij mij welstand geven,
geef dan vooral, o Heer, dat ik om geld of goed
in deze wereld mij voor niemand schamen moet.*

*Mag ik het goede van deze aarde niet meer proeven,
geef mij geduld, opdat ik niet uw Geest bedroeve.
Laat me in geloof en hoop oud worden en neem Gij
de prikkel van de dood, zijn dreiging weg van mij.*

*Als Gij de doden op uw grote dag zult wekken,
wil dan uw hand, o God, ook naar mijn graf uitstrekken,
laat horen mij uw stem en zien uw zonneschijn, -
dan zal ik opstaan en voor altijd bij U zijn.*

Muziek

Partita II

O Gott, du frommer Gott,
Du Brunnquell guter Gaben,
Ohn' den nichts ist, was ist,
Von dem wir alles haben:
Gesunden Leib gib mir,
Und daß in solchem Leib
Ein' unverletzte Seel'
Und rein Gewißen bleib'

Schriftlezing: Psalm 103

Prijs de HEER, mijn ziel, prijs, mijn hart, zijn heilige naam.
Prijs de HEER, mijn ziel, vergeet niet één van zijn weldaden.
Hij vergeeft u alle schuld, hij geneest al uw kwalen,
hij redt uw leven van het graf, hij kroont u met trouw en liefde,
hij overlaadt u met schoonheid en geluk,
uw jeugd vernieuwt zich als een adelaar.
De HEER doet wat rechtvaardig is, hij verschaft recht aan de verdrukten.
Hij maakte aan Mozes zijn wegen bekend,
aan het volk van Israël zijn grootse daden.

Liefdevol en genadig is de HEER, hij blijft geduldig en groot is zijn trouw.
Niet eindeloos blijft hij twisten, niet eeuwig duurt zijn toorn.
Hij straft ons niet naar onze zonden,
hij vergeldt ons niet naar onze schuld.
Zoals de hoge hemel de aarde overspant,
zo welft zich zijn trouw over wie hem vrezen.
Zo ver als het oosten is van het westen,
zo ver heeft hij onze zonden van ons verwijderd.
Zo liefdevol als een vader is voor zijn kinderen,
zo liefdevol is de HEER voor wie hem vrezen.
Want hij weet waarvan wij gemaakt zijn,
hij vergeet niet dat wij uit stof zijn gevormd.
De mens – zijn dagen zijn als het gras,
hij is als een bloem die bloeit op het veld
en verdwijnt zodra de wind hem verzengt;
de plek waar hij stond, kent hem niet meer.
Maar de HEER is trouw aan wie hem vrezen,
van eeuwigheid tot eeuwigheid.
Hij doet recht aan de kinderen en kleinkinderen
van wie zich houdt aan zijn verbond en naar zijn geboden leeft.

Muziek

Partita III + IV + V

Gib, daß ich tu' mit Fleiß,
Was mir zu tun gebühret,
Wozu mich dein Befehl
In meinem Stande führet!
Gib, daß ich's tue bald,
Zu der Zeit, da ich soll,
Und wenn ich's tu', so gib,
Daß es gerate wohl!

Hilf, daß ich rede stets,
Womit ich kann bestehen,
Laß kein unnützes Wort
Aus meinem Munde gehen;
Und wenn in meinem Amt
Ich reden soll und muß,
So gib den Worten Kraft
Und Nachdruck ohn' Verdruß!

Find't sich Gefährlichkeit,
So laß mich nicht verzagen;
Gib einen Heldenmut,
Das Kreuz hilf selber tragen!
Gib, daß ich meinen Feind
Mit Sanftmut überwind'
Und, wenn ich Rats bedarf,
Auch guten Rat erfind'!

Een woord ter overweging

Muziek

Partita VI + VII

Laß mich mit jedermann
In Fried' und Freundschaft leben,
Soweit es christlich ist.
Willst du mir etwas geben
An Reichtum, Gut und Geld,
So gib auch dies dabei,
Daß von unrechtem Gut
Nichts untermenget sei!

Soll ich auf dieser Welt
Mein Leben höher bringen,
Durch manchen sauern Tritt
Hindurch ins Alter dringen,
So gib Geduld. Vor Sünd'
Und Schanden mich bewahr',
Auf daß ich tragen mag
Mit Ehren graues Haar!

Voorbede

Muziek

Partita VIII

Laß mich an meinem End'
Auf Christi Tod abscheiden,
Die Seele nimm zu dir
Hinauf zu deinen Freuden,
Dem Leib ein Räumlein gönn
Bei seiner Eltern Grab,
Auf daß er seine Ruh'
An ihrer Seite hab'

Zaligsprekingen & zegen

Muziek

Partita IX

Wenn du an jenem Tag
Die Toten wirst aufwecken,
So tu auch deine Hand
Zu meinem Grab ausstrecken;
Laß hören deine Stimm'
Und meinen Leib weck auf
Und führ ihn schön verklärt
Zum auserwählten Hauf'!

voorganger: Diederiek van Loo, organist: Cees-Willem van Vliet

Afbeelding op de voorkant:
André Lemonnier, Chute Chromatique (2012)

BIDDEN MET BACH

Vier weken lang kunt u deze zaterdagmiddag-momenten met een Bachpartita live meeluisteren of later terugluisteren via www.amersfoortsezwaan.nl

De vorige opnames waren op 23 januari met de partita 'Christe qui es lux et dies' en op 30 januari: Ach, was soll ich, Sünder, machen?

Zaterdag 13 februari 2021 klinkt 'Sei gegrüset Jesu gütig'



Wil je iets bijdragen in de kosten van deze opnames? Door deze code te scannen met je telefoon kun je een gift doen. Dat kan natuurlijk ook via de eigen bank: NL13INGB0000542598 t.n.v. Amersfoortse Zwaan

Je kunt reageren via app (06 40700966) of mail dvanloo1000@gmail.com, of via de facebookpagina van de Amersfoortse Zwaan.

Informatie: www.amersfoortsezwaan.nl of www.stadsdominee.nl