



Dit jaar zijn we opnieuw geconfronteerd met wat we al wisten, maar wat we liefst een beetje wegstoppen: de mens is kwetsbaar. Het leven een breekbaar geschenk. En tegelijkertijd trekt de natuur zich niets aan van onze zorgen om lijf en leven. De bloemen vertellen ons van vergankelijkheid, de psalmtekst van God die ons leven omvat.

Leven

Alle verdrukten doet Hij recht, oprijzende liefde.

Hij kent ons. Hij vergeet niet dat wij zijn: stof van de aarde.

Zonsopgang is Hij, vergeving wijd als het westen en oosten.

Mensen hun dagen als gras, bloemen in open veld, de wind waait, ze zijn verdwenen, wie weet waar ze hebben gestaan.

Maar duren zal de liefde van God.

Psalm 103
(150 psalmen vrij, Huub Oosterhuis)

Leven

Het is een rommelig jaar geworden, dat mooie 2020. We hadden heel veel afspraken en plannen, en die moesten we van de ene op de andere dag afzeggen. Zoveel werk en voorbereiding voor niets. Het hoeft niet meer of het moet helemaal anders dan gedacht. Nooit eerder was de beroemde spreuk van John Lennon zo toepasselijk: "Life is what happens to you while you're busy making other plans." Je weet niet hoe het leven verloopt, maar het trekt zich in ieder geval niet altijd wat aan van jouw plannen en jouw planning.

En nu weten we niet zo goed meer of we weer plannen moeten of kunnen maken. En we weten ook nog niet eens of we nog wel plannen willen maken. Moet de agenda weer zo vol? Aan de andere kant willen we niet meer dat jubilea, verjaardagen, belangrijke momenten, vakanties, tournees, begrafenissen, examens en huwelijken voorbij gaan zonder dat we het met elkaar kunnen vieren. Leven zonder samen-leven is kil, saai, eenzaam.

En toen nam gelukkig de dreiging af, de stad werd drukker, de regels soepeler. Ook dat voelde rommelig: de ene week mocht je niet komen, de volgende week wel, maar alleen na aanmelding. En nog een week later hoefde je je ook niet meer aan te melden. Wat blijft is dat we nog steeds anderhalve meter afstand houden van elkaar, om jezelf en de ander veilig en gezond te houden. En juist dat is in onze kleine intieme kerk een handicap, we kunnen aan niet meer dan 35 mensen plaats bieden. Het betekent dat grotere bijeenkomsten in de Zwaan eigenlijk niet goed mogelijk zijn. De viering van 26 september zal daarom in de Sint Joriskerk plaatsvinden. Dan hoeven we geen mensen de deur te wijzen omdat de kerk te vol zit en in de grote ruimte van de Sint Joriskerk is ook samenzang weer mogelijk. Dat is het plan. Als alles blijft zoals het nu is. We moeten plannen maken, maar we weten weer heel goed hoe betrekkelijk alles is. Het zal dit jaar nog rommelig blijven. Maar "blijven zal de liefde van God".

Ik wens iedereen gezondheid, goede zomerweken, een blij weerzien als het zover is. *Diederik van Loo*



Afscheid van onze koster Jan Witlam, in de viering op 27 juni 2020.

Een stukje uit de gebeden in de viering, de bedankspeech na afloop en foto's die gemaakt werden door kleindochter Ashley. De viering is nog te beluisteren via www.amersfoortsezwaan.nl/kerkradio.

Voor de koster van deze kerkgemeenschap bidden wij omdat alles wat hij gedaan heeft voor mensen ter eer van U is geweest, plicht, maar ook roeping, moeite, maar ook vreugde, een taak, maar meer nog: een leven. Dat alle gastvrijheid, alle zorg, alle humor en hartelijkheid die hij heeft gegeven ook hem zelf ten deel vallen. Wij danken U, God, voor hoe hij heeft meegebouwd aan een toekomst voor deze plaats. Moge het in dankbaarheid en in vertrouwen op U zijn dat hij de zorg voor zijn kerk nu overdraagt.

Jan, je was koster, gezicht en trouwe hoeder van deze kerk. Je was ledenadministrateur en diaken. Toen je diaken werd is je vast gevraagd (ik was er niet bij):

Beloof je je dienst trouw te vervullen, met liefde voor de gemeente en voor alle mensen die de Heer op je weg brengt?

Je hebt JA gezegd en je hebt JA gedaan. Meer dan een halve eeuw lang. En nu geef je het stokje door. En we hoeven er niet omheen te draaien: we gaan elkaar missen. We worden er een beetje verdrietig van, want waarom moet alles voorbijgaan en kan het niet gewoon blijven zoals het is? Maar we weten dat we niets te mopperen hebben en dat gaan we dus ook niet doen.

Een koster heeft allereerst zorg voor het kerkgebouw. De monumentenzorg, de verwarming, de koffieketel, de sleutel, de antependia en het avondmaalsilver. We geven je daarom een stukje van de kerk mee naar huis, want de altaartafel en de keukentafel moeten verbonden blijven, zei Luther. We hopen dat je met plezier de Paaskaars in Hoogland wilt branden.

Ten tweede heeft een koster zorg voor alle mensen in en rond het gebouw. De trouwstelletjes, de koren en hun dirigenten, de vrijwilligers van Open Kerk, de kerkgangers, de toeristen en de Amersfoorters. Een paar zijn er hier – de meesten pasten helaas niet meer in de kerk. Maar zij groeten en bedanken je op deze manier. Een, twee, drie boeken vol. Deze twee taken rondom het kerkgebouw en de mensen leg je neer. Maar je blijft de mens die je bent en van wie we nog jaren hopen te genieten: hartelijk, wijs, gezellig, goed in namen en geschiedenis, directeur van de details. Je kon wel eens boos en verdrietig worden als de communicatie faalde en je ergens niet in gekend was. Maar wat hebben we ook gelachen: om jouw opmerkingen, om je recht door zee aanspreken en hulp vragen van voorbijgangers. Kwam er een stelletje hand in hand door de Langestraat – je koos je 'slachtoffers' altijd zorgvuldig: 'Jongeman, heb jij hoogtevrees?' 'Nee, hoezo?' 'Ach, wil je dan even drie ladders op, om op het dak de klok weer terug te kiepen? Dan kan je vriendinnetje onderhand een mooie foto van je maken'. En zo kwam de klok weer recht te hangen. Zo kwam de vlag in de houder. Of wat er ook maar gedaan moest worden. Niemand kon jou iets weigeren. Voor die kleurrijke mens hebben we een mand met verrassingen gemaakt, met koekjes natuurlijk en tegoedbonnen en van alles. En daarin zit ook een bijdrage van de Algemene Kerkenraad van Amersfoort en de groeten van de Lutherse synode die jou hierbij dankt en alle goeds wenst.



EN NU... OP ZOEK NAAR EEN NIEUWE BEHEERDER.

Ben jij/ ken jij iemand met wie het goed samenwerken is? Heb je altijd al je eigen middeleeuwse kapel willen hebben, midden in de stad? Hou je van mensen, kun je zelfstandig werken, zorgzaam en met oog voor detail? Ben je op wisselende dagen en tijden beschikbaar, ongeveer 5 uur in de week? Misschien word jij dan de nieuwe koster/beheerder van de Amersfoortse Zwaan! Kijk voor een profielschets en takenpakket op de website www.amersfoortsezwaan.nl en laat voor 25 juli wat van je horen.

Voor info: Corrie Buitendijk
(buitendijk.corrie@gmail.com, 06 22147981)



Praktische gegevens

Praktische gegevens
www.amersfoortsezwaan.nl
facebook: deAmersfoortseZwaan

Predikant:
mw. ds. Diederiek van Loo
Oranjelaan 19, 3818 GP Amersfoort,
telefoon 06 40700966,
dvanloo1000@gmail.com
Voorzitter Kerkenraadscommissie
Corrie Buitendijk, Amersfoort
buitendijk.corrie@gmail.com

Financiën:
Henk van den Boomgaard,
hboomgaa@xs4all.nl

Secretariaat:
Tom Eeman,
tom.eeman@casema.nl,
06-39797633

Verhuur kerkgebouw:
tijdelijk via amersfoortsezwaan@gmail.com

Kerkelijk bureau: Groenmarkt 19, 3811 CP
Amersfoort, 033-4610441,
info@pkn-amersfoort.nl

Rekeningnummer voor giften en bijdragen:
NL13INGB0000542598 t.n.v. Amersfoortse
Zwaan

Kopij de Amersfoortse Zwaan

Kopij is van harte welkom bij Tom Eeman,
tom.eeman@casema.nl of Diamantweg 21,
3817 GG Amersfoort



Voor de bezoekers was het wennen, voor de musici net zo goed. Maandenlang alleen met je instrument op je studeerkamer en dan nu opeens weer in de openbaarheid. James Oesi en Merel van Leijen waren blij en dankbaar dat ze met een kleine groep publiek weer konden wennen en dat ze weer met 'echte mensen, in dezelfde ruimte als zij zelf' konden optreden. Want hoeveel er ook digitaal kan en hoe blij we daar ook mee zijn: niets is te vergelijken met muziek die hier en nu ontstaat door het vakmanschap van de musicus, de schoonheid van zijn instrument, de toegewijde concentratie van de luisteraars.

